

Kære alle fra fjern og nær - Sankt Hans aften er nu her. Et blik tilbage på spejder året I skal have - for som spejder er der nok at lave.

Biodiversiteten - vi skal passe på planeten. Blomster frø vi samlet har - de er sået, så nu venter vi bar' - på at de skal vokse godt, så insekterne kan bo så flot.

Tur til Åbent Landbrug på Trøjborg, hvor vi griller - ved snobrødsbålet vi sidder og chiller.

På tur i parken og se de nye shelter - vi er vilde med dem - vores hjerter smelter. I området omkring vi pindsvinebo lave - rundt omkring i Pastor Møllers have. Vi nyder at komme dertil på tur - for store og små er det noget der du'r.

Traditionen byder at vi græskar suppe skal have - vi er heldige, for Louise, Eline, Leif og Rita, vil gerne det til os lave. Imens de koger græskar og bacon steger - går vi ned og med græskar vi leger. Flotte hoveder vi kreere med stil - spiser suppe og bacon med et smil.

BUSK det er en tradition: Vi først til kirken går og bagefter vi hotdogs får. Hygge, snak, leg og grin - ja det er en søndag fin. Vi glæder og hvert eneste år - de er lækre de hotdogs vi får.

Et nyt projekt har taget form - spejdertombola og interessen er enorm. Vi hygger hos Købmanden, drikker kakao og kaffe - indtil alle præmier er vundet og vi hjemad kan daffe.

I januar da ved lille som stor - spejderne byder til stor fælles kaffebord. I kirken vi først hjælper præsten - ind- og udgangsbøn og så klare Anne Marie resten. Herefter vi alles bagværk smager - tro os, der er virkelig mange lagkager.

Fastelavn det er mit navn, boller vil jeg have - flotte kostumer hos både store og små, ja der er nok at lave.

Loppemarked og forårs messe - vi må atter traileren læsser. Atter en tur til Trøjborg vi tager - vi burde næsten være pølser mager. Sælger pølser og brød til højre og ventre - dansker, tysker, norsker og svensker.

Efter megen ventetid - for coronaen var jo knap så blid, drog vi atter afsted på tur - overnatning i løvens bur. Knap så galt gik det dog ik' - men en masse gode oplevelser vi fik. BOMA tur i Givskud Park - helt derude på herrens mark. Næsehorn, strudse og abekatte - ulve, løver ja flere dyr end man kan

fatte. En tur dertil vi gerne en anden gang tager - vi kunne blive ved for der er mange sager.

En tur på stranden og Pastorens have - der er mange ting som vi kan lave. Kirkeskoven bliver flittigt brugt - snobrød over bål og måske et stykke frugt. Skumfiduser og mariekiks det smager - ligger godt i maven og behager.

Når man er i spejderland - er der mange ting vi kan. Spejderknob, kort og kompas - har i spejderlivet en plads. Det er svært - vi skal alle lære - vi hjælpes ad og vi kan se at frugten bæres. Snart små fif vi alle kan - her er nu fedt i spejderland.

En dag vi fint besøg jo fik - Ukrainerne herhen gik. Perler, hygge og snobrød over bål - sjove aktiviteter hvor alle kom i mål.

Vi glæder os især i år, når de store spejdere på Landslejr går. Hedeland Naturpark er rammerne hvor, hele den store lejr foregår. Fælles om fremtiden er lejrens tema og de forskellige aktiviteter er allerede sat i skema. Oplevelser og hygge er helt i spil og I kan tro vi glæder os dertil. Spejdere på lejren uha, kommer er der mange, op til 3000 eller mere skal vi gange. Herfra drager vi 13 på tur - vi er nok godt trætte og trænger til en lur, når vi atter snuden vender mod syd og kan sige; i denne uge er vi godt nok blevet rige.

Vi glæder os i sær fordi vi atter igen kan gøre det vi kan li'. Hver mandag vi samles og laver sjov, på tur til stranden, park og skov.

Som spejder er vores klare mål at hver eneste mandag da skal vi have bål. Nej det er pjat bare spøg til side - her er noget af det vi allerbedst kan lide. At hjælpe andre og sprede glæde - vi håber at mennesker i verden, snart hinanden vil frede. Vi respektere andre og hinanden - uden respekt er vi helt på spanden.

Vi tar' medansvar og værner om vores natur - hvis alle hjælper til, er det rart at komme på tur. Miljø og klima skal vi passe på - så vores verden i mange år endnu kan bestå.

Her til slut så vil vi sige - stor tak til hver dreng og pige. I gør det muligt at i Visby vi kan - have det sjovt alle mand.

Tak fordi I er kommet i dag - med folk som jer er det jo ingen sag. Nu som traditionen byder og mens at heksen her syder, skal vi syng midsommersang - kom syng med - det gi'r en dejlig klang.